



Jos van de Vleuten wint in 1964 de ronde van Helmond



De ronde van Helmond in 1968 op de Markt, winnaar werd Daan de Groot.



Wethouder van Deutekom huldigt de winnaar van de ronde van Helmond.
Naast hem de zoon van Toon van de Bogaerd en met beker de voorzitter van Buitenlust Jan Relou



Fons van Katwijk wint de ronde van Helmond in 1972



Jan Relou huldigt de winnaar van de ronde van Helmond 1969



v. Rooy-Duffhuis en M. Wilde-J. van Deurse op de oude wielersbaan aan de Mierloscheweg



De wielersbaan, achter houthandel Raaymakers aan de Mierloscheweg



Toon van de Bogaerd op de wielervedbaan in Helmond



Renners sterven niet / Willie Verhegghe

Renners sterven niet,
ze verdwijnen alleen maar uit het zicht
eens zij met niet te evenaren stijl
de laatste finish hebben overschreden
en de snelheid van het leven
hen met stijve spieren achterlaat.

Want koersen blijven ze,
ook al vallen hart en wielen stil,
zij gaan in duizend hoofden door
met duwen en nooit doodgaan,
hun zweet geeft blijvend glans
aan het asfalt.

Weet dat
wanneer de aarde hen dan toch
met tegenzin bedekt,
hun naam voor altijd
als een echo tussen bergen
zal weerklinken.