

## Eregalerij markante Helmonders



**Nol van Roessel**

Geboren op 30 mei 1920 te Schijndel – overleden op 2 juli 2001 te Helmond

Nol van Roessel ging als Neerlandicus eerst lesgeven in Eindhoven en Hulst. Daarna werd hij rector van het Carolus Borromeus College in Helmond. Hij werd bekend als "Contente Mens" naar het gelijknamige programma op Omroep Brabant (1977-1982). Als meester-verteller in oer-Brabants dialect, met prachtige relativerende humor, bracht hij wekelijks zijn verhaal. Dat speelde zich hoofdzakelijk af in het fictieve *Gineind*. Zijn verhalen verschenen ook in boekvorm: *Skon Pertrette* (1978), *Onder de Stulp* (1979), *B'ons op Gineind* (1981), *Geestig Geloof* (1983) en *Orgeltrappen* (1987). In 1998 won hij de Ad de Laat-prijs.

## Eregalerij markante Helmonders



**Leo Kuijpers**

Geboren op 11 mei 1931 te Helmond - overleden op 14 april 2003 te Helmond  
Leo Kuijpers was volkszanger en entertainer. Hij noemde zich later *Leo van Helmond*. In de volksmond heette hij "*Dikke Leo*". In zijn café op de hoek van de Mierloseweg en de 2<sup>e</sup> Haagstraat, "*Bij Dikke Leo*" geheten, tapte hij behalve bier ook veel moppen. Met zijn band "*De Slijpers*" trad hij veelvuldig op, zowel regionaal als landelijk en in TV programma "*Op volle toeren*" van Chiel Montagne. Enkele hits haalden de Top 50.

Bekende nummers zijn: *De Schoorsteenveger* (1963), *Wij zijn de slijpers van Parijs* (1980), *Puntje d'rin Puntje d'ruit* (1980/1989).

## Eregalerij markante Helmonders



**Teun Praasterink**

Geboren op 31 juli 1907 te Helmond – overleden op 23 november 1993 te Helmond  
Teun Praasterink was eigenaar/directeur van Makelaars- en Verzekeringsbureau Praasterink BV. Hij richtte de lokale politieke partij "Helmonds Belang" op, waarvoor hij raadslid werd. In de periode 1968 – 1974 was hij wethouder van Publieke Werken. Al snel kreeg hij de bijnaam "*Teun de Sloper*", vanwege zijn ongebreidelde drang tot het slopen van grote delen van het verouderde Centrum. Helaas gingen hierdoor ook diverse monumentale panden verloren. Op zijn initiatief werd in 1979 de Rotaryclub Helmond Regio opgericht.

# Eregalerij markante Helmonders



## Jan van de Meulenhof

Geboren op 25 februari 1925 te Helmond - overleden op 20 november 1999 te Helmond

Jan was een Helmonder in hart en nieren. Heel zijn leven zette hij zich in voor de medemens, voor de arbeidersklasse in het bijzonder. Elke dag was het bij hem thuis zoete inval van mensen die hulp nodig hadden, vanwege de uitkering, problemen op het werk, de belasting, de huisvesting. Markant was de wijze waarop hij in de periode 1966-1986 gedurende 20 jaar namens de CPN (Communistische Partij van Nederland) in de gemeenteraad zat. Zijn roeping was om als volksvertegenwoordiger consequent op te komen voor de Helmondse onderklasse. De wijze waarop hij dat deed dwong breed respect af. Hij was hét gezicht van de CPN met een trouwe kiezersschare.



## Jan Bungeners

Geboren op 25 februari 1899 te Helmond – overleden op 3 februari 1975 te Helmond

Jan was een man van het volk, met een socialistisch hart. Als broodbezorger maakte hij van dichtbij mee hoeveel armoede er in Helmond was. Hij vocht zijn hele leven tegen de gevestigde macht. In 1931 was hij medeoprichter van de Helmondse afdeling van de Sociaal-Democratische Arbeiders Partij (SDAP). In hetzelfde jaar kwam hij als eerste socialist in de Helmondse gemeenteraad. Hij was ook medestichter van woningbouwvereniging Algemeen Belang (1950), met het doel de niet katholieke arbeiders in Helmond een goed huis te geven. Hij zat in de gemeenteraad tot aan zijn overlijden in 1975. Eerst namens de SDAP, later vanuit de Partij van de Arbeid (PvdA). In 1967 richtte hij de partij Sociaal Democratische Groepering Bungeners op als afscheiding van de PvdA. Voor zijn inzet kreeg hij de Standpenning van de gemeente Helmond en werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. In de wijk Rijpelberg werd het Jan Bungershof naar hem vernoemd.

## Eregalerij markante Helmonders



**Sjef Remmen**

Geboren op 17 juni 1922 te Well (L) - overleden op 2 januari 1987 te Helmond.

Sjef Remmen is bekend en markant als wethouder van Helmond in de periode 1974 – 1986. Nog in zijn eerste levensjaar verhuisde het gezin Remmen naar Mierlo. Tijdens WO II vervulde hij een niet onbelangrijke rol in het verzet; en daarna moest hij als militair naar Indonesië. In 1948 trouwde hij met Annie Noordman. Vanaf 1953 woonde hij met zijn gezin aan de Pastoor Elsenstraat in Mierlo-Hout. Tot zijn verkiezing als wethouder in 1974 was Remmen werkzaam bij houthandel Clercx. Op 1 januari 1968 werd hij ongevraagd Helmonder. Op die datum werd Mierlo-Hout door annexatie onderdeel van de gemeente Helmond. Als lid van de gemeenteraad van Mierlo was hij fel gekant tegen deze annexatie. In zijn Mierlose tijd was hij betrokken bij zo wat alle maatschappelijke instellingen, meestal als bestuursvoorzitter: vakbond, parochie, scholen, woningbouwvereniging, gezinszorg, enz. Per 1 januari 1968 werd Remmen lid van de gemeenteraad in Helmond (KVP). En op 3 september 1974 werd hij door de raad benoemd tot wethouder “Publieke Werken en Grondbedrijf”, dus van Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting. In deze functie kreeg hij van minister Hans Gruyters (kabinet Den Uyl) te horen dat Helmond naast Breda, Zwolle en Groningen groeistad kon worden vanuit de Verstedelijkingsnota. Toen de aanwijzing tot Groeistad in 1976 een feit was, werd Sjef Remmen “Machinist op de Groeistad-trein”. Dankzij zijn bijzondere stuurmanskunst slaagde Helmond in de Groeistad-opdracht. Daarmee werd de basis gelegd voor de wederopstanding van Helmond. In Mierlo-Hout werd de Sjef Remmenlaan naar hem vernoemd.

## Eregalerij markante Helmonders



**Jan van Rooij**

Geboren op 11 februari 1928 te Helmond – overleden op 9 juli 2009 te Helmond  
Jan van Rooij werkte als onderhoudsmonteur o.a. bij de Vlisco en bij wv Algemeen Belang. Hij werd in 1958 lid van de gemeenteraad, voor de Partij van de Arbeid (PvdA). Hij zou dit blijven tot 2002, 44 jaar lang. In de periode 1978-1990 was hij onafgebroken wethouder van sociale zaken en tevens loco-burgemeester (1986-1990). Als wethouder werkte hij mee aan de oprichting van Stadshobby-werkplaats "Het Bakken" (1985). Daarna was hij lange tijd de voorzitter van het stichtingsbestuur. Hij werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau, hij was drager van het Ereteken voor Orde en Vrede, Mobilisatie Oorlogskruis en Pacific War Zone Bar. En hij was Ereburger van Helmond.

## Eregalerij markante Helmonders



### Frans Jozeph van Thiel

Geboren op 19 december 1906 te Helmond – overleden op 2 juni 1993 te Helmond

Frans Jozeph van Thiel begon zijn carrière in 1932 als advocaat en procureur te Helmond.

Van 1937 tot 1952 was hij directeur van "Rijwielonderdelen- en buizenfabriek" Robur NV, aan de Kanaaldijk.

Gedurende drie perioden was hij lid van de gemeenteraad van Helmond, voor de Katholieke Volkspartij (KVP): in de perioden 1939-1941, 1945-1952 en 1958-1963. Het meest bekend is mr. Fr. J. van Thiel van zijn bestuurlijk optreden in Den Haag. Namens de KVP was hij lid van de Tweede Kamer, van 1948 tot en met 1972. In deze periode was hij vier jaar Minister van Maatschappelijk Werk (1952-1956) en 10 jaar Kamervoorzitter (1963-1972). In deze functie was hij bekend en populair vanwege zijn humor, tact, soepelheid en drang de Tweede Kamer bij het volk te brengen (o.a. via de TV). Hij werd benoemd tot Ridder in de Orde Nederlandse Leeuw, Grootofficier in de Orde van Oranje Nassau en bij zijn afscheid als Kamervoorzitter tot Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Verder kreeg hij het Erekrus in de Huisorde van Oranje, de herinneringspenning van de Stichting 1940-1945 en was hij Ereburger van Helmond.

In Boscotondo is het Frans-Jozeph van Thielplein naar hem vernoemd.

## Eregalerij markante Helmonders



### Jacques Geukers

Geboren op 2 februari 1921 te Haarlem – overleden op 22 december 2012 te Helmond  
Jacques Geukers begon zijn carrière in 1947 als advocaat in 's-Gravenhage en vanaf 1952 te Utrecht. In deze stad was hij ook lid van de gemeenteraad voor de Katholieke Volkspartij (KVP, 1954-1957). Op 36 jarige leeftijd werd hij burgemeester van Bolsward (1957-1965). Op 1 januari 1966 wordt hij de 12<sup>e</sup> burgemeester van Helmond, tot 1 april 1986. In deze periode ontwikkelt Helmond zich van kleine, arme industriestad naar een moderne middelgrote stad. Op 1 januari 1968 werden als gevolg van annexatie Mierlo-Hout, Stiphout en Brouwhuis bij Helmond gevoegd. De aanwijzing van Helmond als Groeistad (1976) was de opmaat voor uitbreiding met de nieuwe wijken Rijpelberg en Brouwhuis en voor een bouwproductie van 10.000 woningen in 10 jaar (1980-1990). Hij was een aimabel mens en een geliefd burgemeester.  
Hij werd benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau en tot Grootofficier in de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem. Hij was Ereburger van Helmond.

## Eregalerij markante Helmonders



**Sjef Raymakers**

Geboren op 12 maart 1910 te Helmond – overleden op 14 oktober 2006 te Helmond

Sjef Raymakers was telg van een van de oudste Nederlandse industriële families. Als achtste van negen kinderen was er voor hem geen plaats in de Koninklijke Textiel Fabrieken Raymakers & Co. Hij startte in 1924 de Kaarsen- en Theelichtenfabriek Raymakers aan de Kanaaldijk ("t Karsefabriekske"). Zijn ambitie was echter het besturen van de stad. Van 1939 tot 1982 was hij lid van de gemeenteraad, namens de Katholieke Volkspartij (KVP, later CDA). In deze periode was hij gedurende 20 jaar wethouder (1958-1978, van financiën), in 1965 een half jaar waarnemend burgemeester en later locoburgemeester. Een bepaalde periode was hij ook lid van de Provinciale Staten. Hij was een statig en gedistingeerd man met bijzondere karaktertrekken. Hij werd benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau en Ridder in de Orde van Gregorius de Grote. Hij was Ereburger van Helmond.

## Eregalerij markante Helmonders



**Sjef Gerris**

Geboren op 30 juli 1946 te Helmond – overleden op 17 januari 2008 te Bakel  
Sjef Gerris groeide op in de Binnenstad (voormalige Dierenbuurt) en spiegelde zich al vroeg aan de Helmondse socialisten. Zijn missie was om Helmonders die het niet breed hebben een betaalbare woning te verschaffen. Lange tijd was hij directeur van wbv. Algemeen Belang en vanaf 1 januari 1993 van stichting Woonpartners. Deze nieuwe woningcorporatie kwam mede op zijn initiatief tot stand vanuit de fusie van wbv. Algemeen Belang en wbv. Binderen. In 1999 werd ook wbv. De Hoop onderdeel van Woonpartners, na een door hem geïnitieerde en strak geregisseerde bedrijfsovername. Als gepassioneerd volkshuisvester bouwde hij mee aan het nieuwe Helmond en was hij verantwoordelijk voor talloze mooie projecten. Daarnaast bekleedde hij diverse bestuursfuncties, o.a. voorzitter van Lambardi (2003-2008).

Hij werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

In de wijk Vossenbergh werd de Sjef Gerrisstraat ("*Stimulator volkshuisvesting*") naar hem vernoemd.

## Eregalerij markante Helmonders



### Addy Kleijngeld

Geboren op 29 december 1922 te Helmond – overleden op 15 december 1977 te Mainz. Addy Kleijngeld was een bekend accordeonist. In 1952 werd hij Nederlands kampioen en richtte hij het Radio Accordeon Orkest en Accordeonvereniging Helmond AK op. Hij speelde in diverse orkesten en was met grote regelmaat te horen op radio (Bonte Dinsdag) en TV. In 1961 werd hij producer bij platenmaatschappij CNR. In deze functie werkte hij met talloze bekende muzikartiesten, ook internationaal. Hij ontdekte "Heintje", waarmee hij miljoenen platen verkocht (o.a. *Mama, Ich Bau Dir Ein Schloss*). Mede dankzij hem is Helmond met drie verenigingen de accordeonstad van Nederland.



### Arie Willems

Geboren op 15 januari 1926 te Helmond – overleden op 7 juli 2004 te Geldrop. Arie Willems was een virtuoos accordeonist. Op dit instrument werd hij diverse malen Nederlands kampioen. Hij studeerde piano en accordeon aan het Conservatorium te Utrecht en daarna aan de "Hochschule für Musik" in het Duitse Trossingen. Vanaf 1953 was hij leraar aan het Conservatorium Amsterdam en vanaf 1959 aan het Conservatorium Tilburg. In 1951 richtte hij de vereniging Accordeana op, waarvan hij zijn hele leven dirigent was. Mede dankzij hem is Helmond met drie verenigingen de accordeonstad van Nederland.

## Eregalerij markante Helmonders



**Toos van Stiphout van Bokhoven**

Geboren op 22 oktober 1911 te Helmond – overleden op 27 september 1995 te Helmond

Toos van Bokhoven organiseerde dansuitvoeringen met meisjes uit de Veestraat, als onderdeel van de Bevrijdingsfeesten in 1944. Hieruit ontstond een dansclub en later (in de jaren 60) richtte ze haar dansschool en balletstudio op. Ze was getrouwd met Leo van Stiphout van bakkerij De Voorzorg. Haar bijnaam *Toos den Bok* kreeg ze als eerste vrouwelijke Keienkletser in de ton bij de Keiebijters. Vanaf 1966 tot 1980 trad ze op in meerdere creaties (*Mie Klets*, *Kniertje*) en was ze een van de meest populaire kletsers. In 1979 won ze de Zilveren Narrenkap. Naast haar dansschool en het *tonproaten* was ze bekend met haar verhuurbedrijf van verkleedkleding.

## Eregalerij markante Helmonders



### **Anna van Eekeren**

Geboren op 27 december 1892 te Maasbommel - overleden op 13 maart 1983 te Bakel.

Anna is bekend als dé verloskundige van Helmond, bijgenaamd 'de vliegende ooievaar'.

Zij hielp tijdens haar werkzame leven in Helmond en omgeving meer dan 19.000 baby's ter wereld komen.

Ongetwijfeld zullen er nog veel mensen in Helmond zijn die met hulp van Anna het eerste levenslicht zagen. Ze had het niet van vreemden. Ook haar moeder en twee oudere zussen waren vroedvrouw. Tijdens de Eerste Wereldoorlog volgde zij de opleiding "verloskundige" te Heerlen. Direct daarna ging zij aan de slag in Helmond. Ze was ongehuwd.

Naast al haar dag- én nachtelijke taken vulde ze haar tijd ook nog met een bijzondere activiteit: het maken van een ongelofelijke hoeveelheid kleertjes voor de missies in verre landen. Voor velen was ze een voorbeeld van goedheid, liefde, opofferingsgezindheid, hartelijkheid, vrijgevigheid én vakmanschap. Zij ontving zowel de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice als de eremedaille in goud in de Orde van Oranje-Nassau.

Een zijstraat van de Torenstraat is naar haar vernoemd: de Anna van Eekerenstraat.

## Eregalerij markante Helmonders



**Nancy Dankers**

Geboren op 22 juni 1949 te Helmond – overleden op 25 augustus 2005 te Nijmegen  
Nancy (Leonarda Henrica Johanna Maria) Dankers was een dochter van Janus Dankers, de eigenaar / directeur van de Eerste Helmondse Autobus Diensten (EHAD). Als afgestudeerd drs. economie trad ze in 1975 in dienst bij haar vader. Bij de EHAD klom ze op van medewerker, tot directeur financiën en personeelszaken en tenslotte tot algemeen directeur (1985-1990). In 1978 werd ze lid van de gemeenteraad van Helmond voor het CDA, vanaf 1986 als fractievoorzitter. In de periode 1990-1994 was ze wethouder van maatschappelijke dienstverlening. In 1994 werd ze gekozen als lid in de Tweede Kamer, eveneens voor het CDA. In 1998 en 2002 werd ze herkozen in de Tweede Kamer. In 2000 stemde ze met een CDA-minderheid voor het homohuwelijk. Vanwege een ongeneeslijke ziekte nam ze haar zetel in 2002 niet meer in.

## Eregalerij markante Helmonders



### Piet van Bokhoven

Geboren op 16 oktober 1926 te Helmond – overleden op 21 april 1996 te Helmond  
Piet van Bokhoven was werkzaam bij Robur NV te Helmond. Gedurende een lange periode was hij bestuurslid van wbv. Algemeen Belang. Hij werd lid van de gemeenteraad voor de Partij van de Arbeid (PvdA). Vanwege een conflict liep hij tussentijds over naar de Sociaal Democratische Groepering Bungeners. Het Piet van Bokhoven Pad, aan de westkant van de kanaalomleiding, werd naar hem vernoemd.



### Sjef der Kinderen

Geboren op 14 februari 1930 te Helmond – overleden op 26 oktober 1989 te Tachov  
Sjef der Kinderen was van beroep timmerman / meubelmaker. Hij werd bekend als de initiatiefnemer tot de “democratisering” van woningbouwvereniging Volksbelang. Het bestuur onder leiding van Jan van Wel werd “weggestuurd”. Hij nam alle touwtjes in handen. In de periode 1974-1983 was hij voorzitter, maar ook opzichter. Vanwege zijn opvattingen over de rol en organisatie van de corporatie raakte hij in conflict met de gemeente en staatssecretaris Brox. Dit leidde tot zijn vertrek. Omstreeks 1973 richtte hij de politieke groepering Welzijn Helmond op. Hiermee trachtte hij zijn socialistische denkbeelden ook politiek vorm te geven. In de periode 1974-1978 maakte hij deel uit van de gemeenteraad. Na zijn vertrek in 1983 bij wbv. Volksbelang werd hij uitbater van café Broedershof in de Broederstuin (Rijpelberg). Hij overleed tengevolge van een ongeval in Tsjechië.

## Eregalerij markante Helmonders



### Hein Fentener van Vlissingen

Geboren op 18 januari 1921 te Aarle Rixtel – overleden op 21 augustus 1994 te Helmond

Hein Fentener van Vlissingen was in Helmond bekend als *Heintje van Vlissingen*. Hij was een volle neef van de broers Jan en Piet Fentener van Vlissingen, de directeuren van de Vlisco (J.P. Fentener van Vlissingen & Co). In 1946 ging hij naar de Verenigde Staten en in 1953 liet hij zich er naturaliseren na een korte carrière in het Amerikaanse leger. Direct daarna keerde hij terug naar Helmond voor een honoraire directeursfunctie bij de Vlisco. Al snel kwam hij in een machtsstrijd met zijn familie en neven over de zienswijze op de arbeidsontwikkeling binnen de Vlisco. De familie wilde hem uitkopen, doch Hein verkocht zijn aandelen voor de nodige miljoenen aan Unilever. Plotseling was hij multimiljonair. In 1960 vertrok hij naar Zwitserland. Aan het meer van Genève bouwde hij een villa waarvan het dak 47 centimeter hoger was dan de bouwvoorschriften toelieten. Decennia lang voerde hij processen. Uiteindelijk kwam hij in de jaren zestig weer terug naar Helmond. Hier verklaarde hij de oorlog aan de woningnood en liet het armste gezin in zijn villa wonen. Langzaam maar verliep hij alles en belandde hij straatarm en eenzaam in de bijstand, met zijn hondje Ashley. Hij was tweemaal gehuwd, maar onderhield daarnaast meerdere relaties. Hij ging er prat op in dezelfde week de geboorte van twee kinderen aan te geven bij de gemeente, van twee verschillende vrouwen, onder hetzelfde dak. In 1986 verscheen van de hand van Toon Kortooms het boek *"Heintje, hondje, hoedje"*. Zijn hoedje beschermde zijn schedel, die van nature kaal en glad was als een ei. Een paar jaar voor zijn dood (1994) won hij uiteindelijk de processen in Zwitserland en kreeg hij zijn villa terug, ten koste van heel veel persoonlijk leed.

## Eregalerij markante Helmonders



**Theo Driessen**

Geboren op 29 september 1891 te Asten – overleden op 7 november 1977 te Helmond

Theo Driessen zag na een opleiding aan het seminarie meer in lesgeven aan kinderen dan in het priesterschap. Hij kwam in 1924 naar Helmond om er les te gaan geven op de St. Jozefschool aan de toenmalige Tolpoststraat in de nog jonge St. Jozefparochie.

Later werd hij het hoofd van deze jongensschool. Hij bezat veel muzikalent met voorliefde voor Gregoriaanse muziek. In 1929 richtte hij het jongenskoor de St. Jozefzangertjes op, waarmee hij later internationaal succes boekte. Hij introduceerde de zangmethode van Justine Ward, de Ward-methode, en werd de grote stimulator voor meerdere zang- en muziekopleidingen in Helmond. Hij stond aan de wieg van de Morrisdansers en de Gregoriusverkenners, begon met dansgroepen en had een eigen blokfluitopleiding. Voor al deze activiteiten had hij een passend onderdak nodig. Hij en begunstigers brachten voldoende geld bijeen om een nieuw gebouw te laten bouwen. Op 2 oktober 1953 vond de officiële opening plaats van het "Theo Driessen Instituut", aan de Willem Prinzenstraat. Bij deze gelegenheid werd hij onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Een jaar later, bij het 25jarig jubileum van de St. Jozefzangertjes, ontving hij een pauselijke onderscheiding. Het TDI wordt geroemd om haar specifieke akoestiek en biedt heden nog onderdak aan vele muziek- en dansgezelschappen, ook nog die door

Theo Driessen zelf werden opgericht. In Rijpelberg is het Theo Driessenhof naar hem vernoemd.

## Eregalerij markante Helmonders



**Harrie van den Eventuin**

Geboren op 18 oktober 1943 te Helmond – overleden op 27 december 2001 te Helmond  
Harrie van den Eventuin kwam uit volksbuurt 't *Haagje* en was een man van het volk. Hij was ook letterlijk en figuurlijk een gewichtig persoon. Al vroeg struinde hij alle vuilnisbelten in Helmond en omgeving af, op zoek naar nog bruikbare spullen. Hij viste deze eruit, verkocht ze, vooral aan mensen met een klein inkomen. Hij was de tijd van Marktplaats ver vooruit. In 1987 stond hij aan de basis van Kringloopwinkel Helmond, die intussen uitgroeide tot een compleet kringloopbedrijf. Bij een overval in 1995 verweerde hij zich en verjoeg de overvallers. Hierbij kreeg hij een kogel in zijn been. Bij de ziekenhuisopname moest er een aparte stelling gemaakt worden om hem in bed te leggen. Hij had een speciale band met zijn chirurg.

## Eregalerij markante Helmonders



**Jan Visser**

Geboren op 13 augustus 1890 te Helmond – overleden op 22 februari 1977 te Helmond  
Jan Visser werkte bij de Vllisco. Daarnaast stond zijn leven in het teken van planten en dieren. Als natuurliefhebber was hij regelmatig in de Warande te vinden. Zijn naam is verbonden aan de stichting Jan Visser Dierenparken en aan het Jan Visser Museum. Het verhaal over zijn eerste dierenpark begint in 1937. De gemeente wist zich geen raad met een geschonken damhart. Met hulp van Frans Joseph van Thiel kwam er een behuizing in de Warande. Op initiatief van Jan Visser werd een comité van actie en later een stichting opgericht, met Mr. F.J. Van Thiel en notaris van Keulen als eerste bestuursleden. Er werden steeds meer donaties ontvangen om het hertenkamp uit te breiden. In 1958 verhuisde het dierenpark naar de plek van het "Peapark", op de huidige plek aan het begin van de Aarle-Rixtelseweg. In 1966 kwam er op zijn aandringen een tweede hertenkamp bij, in het Hortensiapark (Helmond Oost). Bij het 50jarig bestaan van de stichting (1987) kwam er een derde dierenpark bij, park De Rippert in Rijpelberg. Gedurende veertig jaar van zijn leven had Jan Visser ook intensief contact met Brabantse boeren. Hierbij kreeg hij veel gereedschappen en werktuigen aangeboden met het verzoek deze te bewaren voor het nageslacht. In 1983, zes jaar na zijn overlijden, opende het Jan Visser Museum aan de Keizerin Marialaan. Dit museum, opgetrokken in boerderijstijl, en mogelijk gemaakt door de gemeente en vele sponsors, wordt volledig door vrijwilligers gerund. In Rijpelberg is het Jan Visserhof naar hem vernoemd.

# Eregalerij markante Helmonders



## Hans Gruijters

Geboren op 30 juni 1931 te Helmond – overleden op 17 april 2005 te Lelystad. Hans Gruijters is vooral bekend als medeoprichter van D66, politicus en bestuurder.

Nadat hij in 1954 zijn doctoraal psychologie haalde, begon hij zijn carrière als directiesecretaris van de Vlisco in Helmond. Later werd hij kroegbaas in Amsterdam en journalist / hoofdredacteur. Samen met Hans van Mierlo richtte hij in 1966 D'66 op. In de periode 1973-1977 was hij minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in het kabinet-Den Uyl. In deze functie zorgde hij ervoor dat Helmond de status "Groeistad" kreeg (1976). Hierdoor kon Helmond uitgroeien tot de stad zoals deze nu is. Van 1980 tot aan zijn pensioen in 1996 was hij burgemeester van Lelystad.



## Lennard Gruijters

Geboren op 19 mei 1910 te Helmond – overleden op 6 september 1992 te Helmond. Lennard Gruijters was de "burgemeester" van Helmond-West. Voor zijn uitzonderlijk vele verdiensten op sociaal en charitatief terrein jegens de Helmondse gemeenschap en in het bijzonder de wijk Helmond-West werd hij in 1982 Ereburger van Helmond. Gedurende zijn hele leven was hij actief op allerlei gebied, "onbaatzuchtig ten behoeve van zijn medemens". Hij was (mede)oprichter van vele organisaties, zoals de Speeltuinvereniging Helmond-West en Voetbalvereniging RKPVV. Hij was bestuurder van talloze verenigingen o.a. van het kerk- en schoolbestuur. Gedurende in totaal 23 jaar maakte hij deel uit van de gemeenteraad van Helmond. In 1997 werd de Schoutstraat in Helmond West omgedoopt tot Lennard Gruijtersstraat.

## Eregalerij markante Helmonders



**Hein Verbruggen**

Geboren op 21 juni 1941 te Helmond - overleden op 14 juni 2017 te Leuven  
Hein Verbruggen is vooral bekend als een groot internationaal sportbestuurder.

Geboren in de St-Jozefparochie; na de Rijks-HBS in de Molenstraat ging hij naar "Nijenrode".

In 1975 begon hij als bestuurder van de KNWU, de Koninklijke Nederlandse Wielrenunie. Hij werd in 1979 voorzitter van de internationale federatie voor profwielrenners (FICP), tot 1991. Van 1991 tot 2005 was hij voorzitter van de UCI, de Internationale Wielrenunie. Van 1996 tot 2008 was hij invloedrijk lid van het IOC, het Internationaal Olympisch Comité. Zo was hij binnen het IOC eerstverantwoordelijke voor de Olympische Zomerspelen in Peking (2008). In 2005 werd hij erevoorzitter van de UCI en in 2008 erelid van het IOC en NOC\*NSF. Als sportbestuurder was hij ook een pionier in de strijd tegen dopinggebruik.

Terwijl hij zijn rol op het wereldtoneel speelde, bleef hij altijd Helmondse Hein. Hij volgde de Keljebijters, fietste voor de oncologieafdeling van het Elkerliek tegen de Mont Ventoux op, kwam naar het Helmondse Sportgala en de jubileumreceptie van het 100-jarige MULO.